

Beste partijgenoten,

Allemaal heel hartelijk welkom op het 9^e verjaardagsfeest van de Partij voor de Dieren en de viering van het eerste lustrum van onze Kamerfractie.

Het is deze week nog maar vijf jaar geleden dat we als eerste Partij voor de Dieren ter wereld in een Nationaal Parlement gekozen werden. En eindelijk hebben we een collega gekregen Rui Manuel dos Santos Almeida van de Partido Pelos Animais e Pela Natureza, PAN. Het heeft even geduurd, maar het is zover en bijna was Spanje afgelopen week gevolgd. Ze hebben daar in elk geval meer dan 100.000 stemmen gehaald en alleen omdat het kiesstelsel daar zo ingewikkeld in elkaar zit, is het net niet gelukt. Nog niet!

Partijgenoten, het voelt alsof we al veel langer bezig zijn, maar dat gevoel wordt gevoed door ons ongeduld. Wij vinden met z'n allen dat het allemaal veel te lang duurt voordat mededogen en duurzaamheid leidende beginselen worden in de politiek. Wij willen veranderingen van vandaag op morgen, maar soms is er tijd nodig om de wereld daadwerkelijk op andere gedachten te brengen.

En dat is heel hard nodig. We zien om ons heen waar de hebzucht, de schuldeconomie, de roofbouw en het niet respecteren van de reproductiecapaciteit van de aarde ons gebracht hebben.

Onze planeet wankelt.

De economische crisis zorgt ervoor dat niemand weet waar we aan toe zijn, laat staan over een paar maanden. Zullen er nog Euro's uit de muur komen? Zullen landen als Griekenland, Spanje en Italië straks nog deel uitmaken van de Eurozone? Zal er een Noordelijke Euro komen en een Zuidelijke Euro? Zullen lidstaten weer hun eigen, oorspronkelijke valuta herinvoeren?

Komt het goed met de pensioenen, de hypotheek, je baan, je spaargeld, je huis?

Het zijn tijden waarin heel veel mensen er in een reflex voor kiezen weer met hun portemonnee te gaan denken. Te kiezen voor het korte termijn eigenbelang. Eerst weer geld verdienen, dan kunnen we daarna weleens kijken of er nog tijd en geld overblijft om aandacht te besteden aan dieren, natuur en milieu.

Het Kabinet zei afgelopen Prinsjesdag "De rekening kan niet kosteloos blijven worden doorgeschoven naar toekomstige generaties". Maar, lieve partijgenoten, ondertussen schuift het Kabinet met overtuiging de rekening van alles wat waarde heeft door naar toekomstige generaties in Nederland, èn naar de huidige generaties buiten Nederland die lijden onder onze hebzucht. Er is geen serieus klimaatbeleid, geen beleid om de enorme ecologische voetafdruk van Nederland te verminderen, geen beleid om grondstoffen eerlijker te verdelen.

Het kabinet probeert Nederland het verhaal te verkopen dat zij ons huishoudboekje op orde gaat brengen. Dat zij de marktmeester is die voor de broodnodige handel gaat zorgen. Maar wie biodiversiteit, natuur, klimaat en volksgezondheid afdoet als luxedingetjes "waar nu even geen geld voor is", brengt een duurzame economie, in groot gevaar. Hoe hard de VVD, het CDA en de PVV het ook willen ontkennen.... onze economie is volledig afhankelijk van het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Beste partijnoten, het zijn tijden waarin het CDA, in de persoon van Henk Bleker, ervoor kiezen om weerloze dieren weer voor de lol te laten bejagen. Waarin Maxime Verhagen ervoor kiest een kolencentrale waarvan de vergunning is afgewezen, gewoon af te laten bouwen, nota bene met steun van een GroenLinks gedeputeerde in Groningen.

Maxime Verhagen presteerde het zelfs om op het Christelijk Sociaal Congres te zeggen: *"Het milieu is geworden tot een moralistische stok om ondernemers, boeren en bedrijven mee te slaan die hun boterham proberen te verdienen."*

Je moet maar durven, alles wat ooit met rentmeesterschap te maken had, wordt letterlijk geofferd op het altaar van de economie. Natuur mag niet worden uitgebreid, Ecologische verbindingzones moeten worden geschrapd en als Staatsbosbeheer, de beheerder van onze bossen namens de staat, het waagt om de Oostvaardersplassen tóch te verbinden met de Veluwe, worden ze op het matje geroepen bij Henk Bleker die ze te verstaan geeft dat ze daar ogenblikkelijk mee op moeten houden. Zelfs voor VVD-er Nijpels wordt het zo langzamerhand te gortig en stelde gisteren bij het radioprogramma Tros Kamerbreed dat Bleker liegt over het natuurbeleid. De nieuwe natuurwet zal weer een ordinaire jachtwet worden. Meer dieren worden bejaagbaar. Deze week

werd de ware aard van de zogenaamde faunabeheerders duidelijk. Op het jachtforum stond het volgende over de ganzenjacht in Friesland te lezen: *"Het blijft een prachtige spannende jacht met mist. De ganzen zoeken nl de plek op die ze de dag ervoor hebben bezocht om te fourageren en komen dan onder de mist (je hoort ze wel maar ziet ze niet) een kijkje nemen. Als ze dan tevoorschijn komen heb je ze ook ruim binnen schootsafstand."* Einde citaat. Niets geen afschot om schade te beperken - die er in de winter toch nauwelijks is-, maar gewoon prijsschieten in de mist, zonder nut of noodzaak. En met dit slechte zicht zullen zeker aangeschoten ganzen niet zijn gevonden, die dus verder moeten leven met hagel in hun lijf of jammerlijk creperen.

Best mensen, bij oud minister Veerman dachten we dat het nauwelijks erger zou kunnen, maar bij Gerda Verburg zagen we dat we ons vergist hadden. Maar ook Glossy Gerda was lang niet het ergste wat dieren, natuur en milieu kon overkomen. Henk Bleker, het oliemannetje van het CDA, staat aan de zijde van Maxime Verhagen en ze slopen alles wat ze te pakken kunnen krijgen in de korte tijd die ze nog rest.

Want een schrale troost is dat CDA-ers niet alleen de Nederlandse natuur proberen af te schaffen, maar ook zichzelf in snel tempo aan het afschaffen zijn.

Toen we vijf jaar geleden in de Kamer gekozen werden was het CDA in zetels twintig keer groter dan de Partij voor de Dieren. In de laatste peilingen zijn ze hooguit drie keer zo groot als onze partij.

Daar hebben wij hard aan gewerkt en daar hebben zij hard aan gewerkt. We zitten allebei in de lift, alleen allebei in een andere richting.

Het gaat me absoluut niet om leedvermaak, beste partijgenoten, maar het CDA is echt de partij die het meest symbool staat voor dierenleed, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering, honger, leeggeviste zeeën en dierziekten die de volksgezondheid bedreigen. Het CDA is het tegenovergestelde van waar onze partij voor staat.

Alles wat van waarde is, waren zij bereid te offeren op het altaar van de economie, op een wijze die en de economie en de ecologie aan de rand van de afgrond gebracht heeft. Rentmeesterschap is volkomen losgezongen van elke realiteit.

Beste partijgenoten, het is tijd voor radicaal andere keuzes.

De enige koers die hoop biedt voor de toekomst, is een keuze voor een economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde. Een koers die zorgt voor voldoende voedsel voor iedereen. Voor een gezonde leefomgeving, die ons schoon water levert om te drinken, schone lucht om in te ademen, en vruchtbare bodem om ons voedsel op te verbouwen.

En het kan. We kunnen de rooibouweconomie achter ons laten. Heel eenvoudig. We moeten vier principes hanteren:

- We werken samen met de natuur in plaats van ertegen
- Ecologisch draagkracht wordt noodzakelijke randvoorwaarde
- Volksgezondheid boven economische belangen op de korte termijn
- De vervuiler betaalt, in alle gevallen voor wat hij aanricht

Beste mensen, het is echt heel bijzonder dat we ondanks de barre tijden waarin we leven, de grote onzekerheid, het cynisme, de zelfzucht en het egoïsme, tegen de verdrukking in groeien. Nog steeds!

We groeien in leden en we groeien in electorale aanhang. Maurice de Hond heeft deze week nog gepeild dat we onder hoogopgeleiden een potentieel hebben van elf Kamerzetels en onder laagopgeleiden zelfs een potentieel van zestien zetels. Nee, dat mag je niet bij elkaar optellen, daar zou je een gemiddelde van moeten nemen, maar het is hoger dan we ooit eerder in een peiling gescoord hebben.

Dat we die zetels nog niet binnen hebben mag duidelijk zijn. Maar het is een belangrijke indicatie dat veel kiezers het waarderen dat wij de partij zijn die vasthoudt aan haar idealen. De partij die zich weliswaar maar met één ding bezig houdt, maar dat ene ding is dan wel onze planeet en alles wat daarmee te maken heeft.

Ik heb er al eens eerder op gewezen. Onze partij heeft een volkomen nieuwe lijn in denken en handelen geïntroduceerd in de Nederlandse politiek. Natuurlijk, iedereen dacht wel dat we het onderling eens zouden zijn over dieren, natuur en milieu..... hoewel je alleen al op deze thema's ook onder betrokken mensen grote verschillen van inzicht zou kunnen ontwikkelen..... Maar steeds duidelijker wordt

dat we een gezamenlijke visie ontwikkeld hebben op veel bredere terreinen, die overeenkomt met wat onze achterban, onze kiezers van ons verwachten.

Bij de schaduwkamer van Maurice de Hond blijkt dat ons stemgedrag in de Kamer overeen komt met de wensen van 90% van onze kiezers, ook waar het gaat om Kunduz, de Eurocrisis, het belastingstelsel, Mauro, de Crisis- en Herstelwet, of welk onderwerp maar aan de orde is.

Dat komt omdat we vier kernthema's hebben benoemd tot onze leidende beginselen: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Wij volgen een helderder, voor onze kiezer duidelijker herkenbare lijn dan de meeste andere politieke partijen in het parlement, en dat is iets waar we samen heel trots op mogen zijn.

Want helderheid en idealen zijn zaken waar de kiezer naar snakt. Het is voor de groene kiezer bijvoorbeeld volkomen onbegrijpelijk als Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks tijdens een debat over het Europees visserijbeleid zegt en ik citeer: "Je moet ontwikkelingslanden geen hengel geven, maar een trawler. Dát is pas eerlijke handel". Voor de duidelijkheid: een trawler is een schip met een enorm groot sleepnet dat de bodem kapot schraapt en al het leven in de zee verzwelgt.

Er is nog veel te doen, beste partijgenoten.

We hebben elkaar gevonden en we weten elkaar vast te houden, elkaar te waarderen en samen te werken aan onze grote ambities om de wereld beter achter te laten dan we haar aangetroffen hebben. En dat is met name in deze tijden van crisis een enorme uitdaging.

Er wordt heel hard gewerkt door heel veel mensen om van deze partij een succes te maken, en dat is allerm minst een vanzelfsprekendheid. Het is makkelijker om politiek schipbreuk te lijden dan nieuwe koersen uit te zetten, vast te houden en dat te doen op een wijze die heel veel mensen aanspreekt.

Esther en ik geven daarvoor letterlijk alle energie die we hebben (en soms een beetje meer dan dat) in de Tweede Kamer, en we zijn heel erg blij dat we elkaar weer helemaal gevonden hebben in onze idealen. Niko doet geweldig werk in de

Eerste Kamer en dat geldt ook voor onze vertegenwoordigers in de gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen. Ze zijn er allemaal nog, ze blijven de idealen van onze partij trouw.

Ik zei het al, succes is de politiek allerm minst een vanzelfsprekendheid. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, één fout kan dramatische gevolgen hebben.

We hebben dat deze week gezien bij Rita Verdonk, de vrouw die de gedoodverfde minister president was van Nederland toen haar beweging op 30 zetels in de peilingen stond, roemloos afscheid heeft moeten nemen.

Politiek succes is afhankelijk van heel veel factoren die lang niet allemaal even gemakkelijk in kaart te brengen zijn. Wij hebben samen een partij opgebouwd die klaar is voor grote overwinningen op het gebied van dieren, natuur en milieu.

Het nieuwe barbarisme dat natuur wil schrappen, plezierjacht weer alle ruimte wil bieden, Nederland verder wil asfalteren, gevaarlijke bestrijdingsmiddelen wil blijven toestaan, nieuwe megastallen wil bouwen, dat moet te vuur en te zwaard bestreden worden. We zullen meer mensen moeten vinden die zich aan willen sluiten bij het verzet, die doordrongen zijn van de ernst van de situatie.

Mensen die zien wat een bijzondere politieke beweging we zijn.

Het afgelopen jaar hebben we weer enorme successen geboekt samen met het op de agenda zetten van dieren, natuur en milieu.

- We hebben het massaal vergassen van ganzen voorlopig weten te voorkomen, mede dankzij een geweldige protestactie op internet van onze jongerenorganisatie PINK!. Binnen enkele dagen waren er meer dan 10000 e-mails naar Kamerleden gestuurd.
- De regering moet zich dankzij onze motie in Europa inzetten voor zeereservaten.
- Vorige week hebben we een Kamermeerderheid gekregen voor onze motie die wil dat het verboden wordt dat ooievaars als huisdier worden gehouden, mede naar aanleiding van de commotie rond ooievaar Freedom.

- Staatssecretaris Bleker heeft dankzij onze motie de opdracht gekregen om alle diertransporten te controleren door de Voedsel- en Warenautoriteit en de Algemene Inspectiedienst in plaats van de controle over te laten aan de transporteurs zelf. Hij moet de motie alleen nog uitvoeren.....
- Donner heeft in antwoord op onze Kamervragen beloofd meer vleesvrije producten op te nemen in de overheidskantines. Heeft ie nog iets goed gedaan voordat ie naar de Raad van State vertrekt.
- De Haringvlietdam wordt tóch op een kier gezet voor trekvissen dankzij een onze motie in de Eerste Kamer.
- Het doden van paling door middel van een zoutbad gaat verboden worden, dankzij onze motie.

En last but not least, natuurlijk, het wetsvoorstel dat onverdoofd ritueel slachten verbiedt, werd door de Tweede Kamer aangenomen met 116 tegen 30 stemmen!

Een enorme doorbraak die overal ter wereld werd opgemerkt. Deze week heb ik de Memorie van Antwoord voor de Eerste Kamer ingediend. En hoewel de messen geslepen worden door de lobbyisten die willen dat de onverdoofde slacht gewoon doorgang mag blijven vinden, heb ik goede hoop.

Ondanks het feit dat de VVD heeft aangegeven van plan te zijn tegen mijn wetsvoorstel te stemmen, heb ik goede hoop dat we op basis van goede argumenten toch een meerderheid zullen kunnen overtuigen.

Want wat er ook gebeurt, we gaan deze misstand stoppen, linksom of rechtsom!

Op 13 december verdedig ik de wet in de Eerste Kamer. Er is een hele kleine publieke tribune, maar als u er vroeg bij bent kunt het meemaken. We kunnen uw morele steun heel goed gebruiken!

Maar eerst vandaag ons veertiende partijcongres. Laten we opnieuw in grote harmonie en saamhorigheid spreken over onze prachtige partij.

Wij kunnen het verschil maken, dat is mijn vaste overtuiging. Koester wat we samen hebben opgebouwd. De ongebreidelde groei van de economie is voorbij, we zullen aandacht moeten vragen voor en geven aan ecologisch verantwoorde oplossingen. En dat gaan we doen.

Ik wens u een dag vol inspiratie, mededogen, warmte en saamhorigheid.

Als wij elkaar niet gevonden hadden, was er geen Partij voor de Dieren. Nu dat wel het geval is schrijven we samen geschiedenis, en we doen het graag. Omdat het niet alleen energie kost, maar ook heel veel energie oplevert. Hernieuwbare energie, onze prachtige beweging is daar het beste voorbeeld van!

Dank u wel!