



We moeten nú stoppen met de schuldeneconomie

De crisis als keerpunt

Partij voor de Dieren. De beste keus voor mensen

Soms horen we dat de Partij voor de Dieren geen oog zou hebben voor de belangen van mensen. Niets is minder waar. De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten stoppen met het kortetermijndenken, waarbij alleen de belangen van de mens centraal staan. Het is tijd voor een planeetbrede visie.

Nog in onze generatie dreigen er grote problemen te ontstaan met schoon water, voedselvoorziening, besmettelijke dierziekten die de volksgezondheid bedreigen, resistente bacteriën door het massale antibioticagebruik in de veehouderij, het klimaat, de biodiversiteit en de fosfaatvoorraad. Stuk voor stuk grotere crises dan de huidige financiële crisis. Het is nu tijd voor een radi-

Het is tijd voor andere keuzes voor een gezonde toekomst.

caal andere koers. De kortetermijnbelangen van de westerse mens en z'n geld vormden het uitgangspunt van de naoorlogse politiek, maar dat beleid heeft gefaald. Kies nu partij voor de dieren.

Menselijke maat

De aarde biedt genoeg ruimte om mensen, dieren en hun leefomgeving op een harmonieuze manier te laten bestaan. Met een gezonde economie, een respectvolle samenleving en oog voor een duurzame toekomst. De aarde kan genoeg voedsel bieden voor 3x zoveel mensen als er nu le-

ven, maar alleen als we vaker kiezen voor een plantaardig menu. De veehouderij verbruikt nu 80%(!) van het wereldlandbouwareaal. Bovendien slokt het vee maar liefst 50% van de wereldgraanoogst op. Terwijl mensen sterven van de honger. Een andere samenleving vraagt om andere keuzes. Geen bio-industrie maar biologische landbouw, geen kernenergie maar zonnepanelen. Met een rechtvaardige overheid die regulerend optreedt waar het moet en mensen een vrije keuze laat waar het kan. Een overheid die geen regels opstelt om de regels, maar de menselijke maat als uitgangspunt kiest.

Sluit je aan bij de enige politieke beweging die niet de mens centraal stelt, maar de aarde met al haar bewoners: mens én dier. Alleen samen kunnen we overleven.

Een overheid die de belastingen op arbeid verlaagt en de belastingen op grondstoffen verhoogt. Dit stimuleert de werkge-

genheid en remt de overconsumptie af. De overheid is er niet om haar burgers te betuttelen, maar om mensen te helpen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen voor een zinvolle toekomst. En die van hun kinderen. De overheid moet kleinschalige en duurzame ondernemingen aanmoedigen. Een betrouwbare staatsbank moet ondoorzichtige constructies van financiële instellingen ontmoedigen. Wij willen dat speculatie door pensioenfondsen en banken met spaar- en pensioengeld van burgers verboden wordt. Burgers moeten weer blind kunnen vertrouwen op hun bank. Zij moeten gratis toegang krijgen tot openbaar vervoer en musea en scholing moet betaalbaar zijn. Vanzelfsprekend verdient de cultuursector onze steun.

Land schaft zichzelf af

Een land dat z'n munt afschaft, z'n natuur niet beschermt, z'n onderwijs niet op orde heeft en z'n cultuur kapot bezuinigt, schaft zichzelf af. Niet het recht van de sterkste moet centraal staan; het belang van de zwakste verdient bescherming.

Hou vast aan je idealen!

De wereld verhardt, de crisis slaat diepe wonden en de verdraagzaamheid neemt af. Meer dan ooit zijn de natuur, vruchtbare



Marianne Thieme, partijleider Partij voor de Dieren.

grond, schoon water en zuivere lucht, een stabiel klimaat en respect voor de draagkracht van de aarde van levensbelang.

Lees verder op de volgende pagina.

We kunnen de huidige rooibouw-economie achter ons laten. Heel eenvoudig.

Vier principes:

- Volksgezondheid boven economische belangen.
- De vervuiler betaalt - altijd - voor wat hij aanricht.
- Wij werken samen met de natuur. Niet ertegen.
- Ecologische draagkracht wordt een noodzakelijke randvoorwaarde.

Stel een daad, plant een boom

Groeiend verzet tegen nieuwe natuurwet!

Er dreigt zich een natuurramp te voltrekken in Nederland. Staatssecretaris Bleker (CDA) kapt - met zijn nieuwe Natuurwet in de hand - 70% van het budget van Staatsbosbeheer, schrapt de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische verbindingzones, wil dieren weer laten doodschieten door hobbyjagers. Hij doet er alles aan om onze prachtige natuur weg te zetten als niet het beschermen waard, als overbodig.



Dassen en hun burchten worden niet langer beschermd

nu de handen ineen slaan. Vóór onze natuur onherstelbaar wordt aangetast door een harteloos beleid.

Als de staatssecretaris de Ecologische Hoofdstructuur niet wil voltooien, moeten wij dat als natuurbeschermers gewoon zelf doen! Daarom organiseert de Partij voor de Dieren (net voor of net na de vorstperiode) een feestelijke boomplantdag in de provincie Utrecht.

Partijgenoot van Bleker en voormalig minister van Landbouw, Cees Veerman beschuldigde hem zelfs van 'boerenbedrog'. En Ed Nijpels zei onlangs dat de staatssecretaris voortdurend onwaarheden vertelt over zijn natuurbeleid. Het kabinet denkt dat het in de schaduw van de eurocrisis ongemerkt de natuur kan afbreken. Dat kan en mag niet gebeuren. Dieren-, natuur- en milieubeschermers moeten



Meedoen? Dat kan heel eenvoudig!

- 1 Ga vandaag nog naar www.partijvoordieren.nl/groeiendverzet en bestel een boom voor € 5.
- 2 U ontvangt een digitale boomcheque voor op de plantdag.
- 3 Zodra de definitieve datum bekend is, ontvangt u per mail een uitnodiging voor de feestelijke plantdag.
- 4 Tijdens deze feestelijke dag plant u uw boom in het protestbos, met een label waarop u uw zorgen over het natuurbeleid van dit kabinet kunt verwoorden.
- 5 Bent u niet in de gelegenheid om uw boom te planten, dan doen vrijwilligers dit voor u!

Alle benodigde materialen zijn aanwezig. Iedereen is van harte welkom om een boom te planten. U hoeft geen lid te zijn van de Partij voor de Dieren. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen een beleid dat planten en dieren letterlijk naar het leven staat. Uw verzet zal groei-



en en bloeien, ook nadat u weer naar huis bent gegaan. Het onderhoud van de door u geplante boom wordt geheel verzorgd.

Kom snel naar www.partijvoordieren.nl/groeiendverzet en reserveer uw boom in het bos dat Nederland groener gaat maken in plaats van bleker. Genoeg is genoeg, het is tijd voor actie! In het belang van planten en dieren, maar ook van toekomstige generaties mensen. Met het planten van een boom geven we op positieve wijze vorm aan de gedachte die Gandhi formuleerde: 'Live the change you want to see'.

Graag tot ziens op de boomplantdag. De start van het groeiend verzet.



Vroege Vogels is mede-initiatiefnemer van het Groeiend Verzet tegen de nieuwe Natuurwet. Luister zondag tussen 8.00 en 10.00 uur naar Radio 1 voor alle informatie.

Jagers vrij spel?

Laat de dieren niet schieten

Niet vogelvrij, maar kogelvrij



Hebben we teveel zorgen aan ons hoofd om voor dieren op te komen? Het kan en mag toch niet zo zijn dat staatssecretaris Bleker de ruimte krijgt om dieren opnieuw voor de lol dood te laten schieten. Dit zijn de dieren die op de hitlist van de jagers staan als het kabinet haar plannen voor de nieuwe natuurwet kan doorzetten.

Dieren die zonder reden, puur en alleen voor het plezier van de jagers mogen worden doodgeschoten. Nu al worden elk jaar 2 miljoen dieren geschoten door jagers. En een groot aantal dieren dat niet dodelijk geraakt wordt, crepeert in het bos. Volgens

onderzoek van Blauw Research in opdracht van de Dierenbescherming wijst 97% van de Nederlanders de hobbyjacht af. Terwijl maar 1,5 promille van de bevolking jaagt en vindt dat dieren gewoon voor het plezier mogen worden afgeschoten.

Samen kunnen we voorkomen dat de dieren vogelvrij worden verklaard. Sluit je vandaag nog aan, voordat de jagers weer ongehinderd hun gang kunnen gaan.

97%
Nederlanders
wijst
hobbyjacht
af.

Stop onverdoofd slachten

Hoe beschaafd is Nederland?

Op 28 juni werd met 116 stemmen voor en 30 stemmen tegen het wetsvoorstel van Marianne Thieme voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten aangenomen in de Tweede Kamer. Een historische mijlpaal voor dierenwelzijn. Op 13 december wordt het wetsvoorstel behandeld in de Eerste Kamer, tijd om de feiten nog eens op een rij te zetten.



Ieder jaar worden in Nederland vele honderdduizenden dieren onverdoofd ritueel geslacht. Volgens de huidige wet is het onverdoofd slachten van dieren verboden, waarbij een uitzondering kan worden gemaakt voor joodse en islamitische slachters. Onafhankelijke wetenschappers van naam en faam constateren ernstig lijden tijdens de onverdoofd rituele slacht, óók als deze vanuit religieus perspectief correct wordt uitgevoerd:

- Het dier moet worden vastgebonden en dat levert enorm veel stress op.
- De halssnede is zeer pijnlijk omdat er veel pijnreceptoren in de nek zitten.
- In veel gevallen komt er bloed of pensinhoud in de luchtpijp waardoor het dier stikt in zijn eigen bloed.
- Dieren kunnen tot wel 4 minuten bij bewustzijn blijven nadat de keel is doorsneden.
- Uit onderzoek van Gregory (2008) blijkt dat joodse slachters in strijd met hun eigen regels gemiddeld 3,2 halen met hun mes moeten maken. Bij islamitische slachters ligt het gemiddelde op 5 halen.
- De leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, (KNMvD), waar ruim 4000 Nederlandse dierenartsen in verenigd zijn, wijzen onverdoofd slachten op deze gronden af. Net als de Europese verenigde dierenartsen, de Britse Farm Animal Welfare Council, de Raad voor Dierenwelzijn in België en in Nederland en de Raad voor Dierenaangelegenheden.

In Zweden, Noorwegen, Estland, IJsland en Zwitserland is onverdoofd ritueel slachten inmiddels verboden en ook in bijvoorbeeld Turkije wordt gewerkt aan een verbod. Hoe beschaafd is Nederland?

Tot slot wordt er wel eens gezegd dat dit wetsvoorstel zou indruisen tegen belangrijke aspecten van de vrijheid van godsdienst. Dat is onjuist. De rituele slacht blijft mogelijk, maar moet voortaan wel voldoen aan de redelijke eis dat dieren verdoofd moeten worden, zodat ze hun eigen sterven niet hoeven mee te maken.

Het zou voor een dier niet moeten uitmaken welk geloof zijn slachter heeft. Evenmin als welk geloof de politicus heeft die zijn lot bepaalt waar het gaat om verdoofd of onverdoofd sterven.

Vervolg van pagina 1.

Helaas... De realiteit is: nieuwe militaire missies, nieuwe straaljagers, nieuwe kerncentrales, nieuwe megastallen en nieuwe kolencentrales. Fouten uit het verleden worden nu opnieuw gemaakt.

De eurocrisis.

Niet de oorzaak, wel de schuld

Internationale samenwerking is uitstekend, maar alleen op een deugdelijke democratische basis. De euro en de Europese grondwet zijn ingevoerd tegen de wens van de Nederlandse bevolking. De burgers betalen nu wel de prijs voor deze ondoordachte risico's. Als de hele wereldbevolking gaat consumeren zoals de westerse wereld nu al doet, hebben we vier(!) aardbollen nodig. Hoog tijd om zaken anders aan te pakken. Geen Europese besluitvorming meer, maar een regionaal georiënteerd beleid. De menselijke maat staat voorop. Met een landbouw dichtbij huis, met respect voor mens, dier, natuur en milieu. Waar de boer weer een fatsoen-



Albert Einstein gaf al aan dat je problemen niet kunt oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt.

Schaduwkamer: Partij voor de Dieren maakt beloftes waar

De schaduwkamer op internet houdt bij in hoeverre politieke partijen in de Tweede Kamer doen wat hun kiezers van ze verwachten. De Partij voor de Dieren scoort daar vrijwel het hoogst van alle partijen. Dat is een ongekend resultaat voor een partij die een radicale koers kiest. Voor een partij die met name bekend staat om haar standpunten op het gebied van dieren, natuur en milieu. Maar ook bij de stemmingen over Mauro, Kunduz, de AOW, de JSF, het onderwijs, de

hypotheekrenteaftrek, de arbeidsmarkt, het klimaatbeleid en alle andere onderwerpen herkennen de kiezers van de Partij voor de Dieren zich in de keuzes van hun partij. Het geheim? We baseren ons stemgedrag op vier uitgangspunten: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. We vormen een compleet nieuwe politieke stroming die uitgaat van het overstijgend

Hou vast aan je idealen. Kies voor mededogen en duurzaamheid.

De Partij voor de Dieren is klein, maar brengt andere partijen in beweging. Dat kunnen we alleen met hulp van mensen zoals jij. Voel je je aangesproken? Sluit je dan vandaag nog aan. Het is nu of nooit voor een betere wereld.

belang. Wij kijken verder dan de korte termijn. Dat lijkt eenvoudig, maar in de politiek is het nieuw. Nooit eerder was er een politieke partij in een parlement vertegenwoordigd die de belangen van de eigen soort niet automatisch centraal stelt. Deze wereldprimeur werkt bij sommige mensen op de lachspieren, of wekt het ergenis op, maar bij anderen roept het herkenning op. Het laat in ieder geval niemand onberoerd.

Bij alle stemmingen in het parlement, over alle onderwerpen, is 90% van de keuzes van de kamerleden van de Partij voor de Dieren in overeenstemming met wat de kiezers van de partij zelf zouden stemmen.

lijke boterham kan verdienen en dieren goed behandeld worden. Waar we de grond niet uitputten, maar samenwerken met de natuur.

Een andere samenleving. Dat wil de Partij voor de Dieren.

Sluit je nu aan voor € 20 per jaar en ontvang een schitterend duurzaam welkomstkado.

Ga vandaag nog naar partijvoordedieren.nl

