



**Partij voor
de Dieren**

Zaanstad

Jagers voor de klas?!

Hengelaars van Sportvisserij Nederland gaan kinderen van Et Buut visles geven.¹ 'Sportvisserij' is een vorm van vermaak of ontspanning voor mensen waar vissen onder lijden. Lange tijd heeft men gedacht dat vissen geen pijn voelen, maar inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren². Een haak door hun lip of in hun keel, waarna de vis uit alle macht van de haak los probeert te komen. Spartelen in een net, dit kan niet zonder pijn of stress. Veel teruggezette vissen zijn dan ook verwond. Vaak gaan ze later alsnog dood, maar dan is de hengelaar alweer weg. Waarom wil je kinderen leren dieren pijn te doen?

Het wordt verpakt als biologieles over een inkijkje onder water, over de wereld van de vis. Hele belangrijke lessen, vindt ook de Partij voor de Dieren. Maar lessen die beter door de eigen leerkracht kunnen worden gegeven. Gebaseerd op de wetenschappelijke consensus. Leer kinderen over de belangen van vissen: hoe ze leven, wat ze nodig hebben om gezond oud te worden. Leer kinderen over de schoonheid onder water. Wakker de compassie van uw leerlingen (verder) aan, ook met dieren die in het wild leven. We hebben deze dieren juist zo nodig voor een gezond ecosysteem, zeker nu ons klimaat en onze biodiversiteit al ernstig onder druk staan. Het gaat om hún toekomst!

Sommige vissoorten worden met uitsterven bedreigd. Toch vraagt Sportvisserij Nederland ontheffing om daarop te mogen jagen. Hoe zeer ze ons ook willen laten geloven dat ze de belangen van de vissen behartigen, een 'gezonde visstand' vinden ze toch vooral nodig om te kunnen blijven hengelen. Ongeacht wat de vis daar zelf van vindt.

Steeds meer burgers willen dat er meer rekening gehouden wordt met de belangen van dieren.

We vragen ouders om over onze bezwaren na te denken. Om aan de school te vertellen als ze zich in onze bezwaren herkennen. Om de school te vragen om zélf les te geven over vissen en andere dieren, in plaats van een organisatie met eigenbelang.

We roepen Et Buut en koepel Zaan Primair dringend op om de samenwerking met Sportvisserij Nederland te beëindigen. Om de biologieles niet over te laten aan een organisatie die dieren pijn doet. Geef die lessen weer zelf. Vraag informatie bij de Vissenbescherming. Leer kinderen andere manieren om te ontspannen, zoals buitenspelen in een groene omgeving. Leer kinderen dat vermaak ten koste van een ander niet leuk is – ook als die ander een dier is.

We vragen ouders en scholen om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we met dieren willen omgaan. Over de kat thuis, over de egeltjes in de tuin, en over de vissen in de sloot.

Melchior Mattens en Stella Pieterse,

¹ <https://www.rodinl/zaanstad/311886/kinderen-van-obs-et-buut-leren-vissen>

² <https://edepot.wur.nl/178324>; https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-41675-1_10; <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/25/vissen-voelen-wel-degelijk-pijn-op-een-gelijkaardige-manier-als/>

Partij voor de Dieren Zaanstad